



Maandag 20 augustus

Eerste dag in de noveen tot de zalige Beatrijs

Geraakt door de geestelijke groei van Beatrijs

Beatrijs is een vrouw in beweging, uitwendig maar evenzeer inwendig. Ze wil totaal gegeven zijn. Ze wil de liefde van God verdienen ... maar ze ervaart dat ze dat niet kan. God bemint de mens niet om wat hij doet, maar Hij bemint de mens louter en alleen uit liefde. Beatrijs ervaart in zichzelf de diepe onmacht van het niet kunnen beminnen. Juist daar komt God haar tegemoet. God heeft haar lief en geeft haar de mogelijkheid in Hem en vanuit Hem te beminnen. Van jongs af werd ook ik geboeid door de 'Levende'.

Door mateloze inzet wilde ik onbewust de liefde van God en mensen verdienen. Ik droomde van overgave maar durfde mijzelf niet prijsgeven. Maar Hij bleef wachten en me met goedheid omringen. Hij blijft uitnodigen om in mij ruimte/woning te vinden.

Daarom is Beatrijs voor mij oproep en bemoediging!

Zalige Beatrijs

Wees onze voorspreekster bij de Heer en wil voor ons bidden.