



Zaterdag 25 augustus

Zesde dag in de noveen tot de zalige Beatrijs

In de *'Seven manieren van Minne'* wil de Zalige Beatrijs verschillende aspecten beschrijven van één en dezelfde ervaren werkelijkheid die ze mocht ervaren en die doorheen de jaren open bloeiden in haar leven en beleven. Sinds 1973 raakte ik vertrouwd met de werken van Ruusbroec die me als *'gids en vriend was'* aangewezen – niet om te bestuderen maar om ze als *'brieven'* te lezen en te herlezen als begeleiding. Vandaaruit ontdekte ik een sterke gelijkenis met de *'Seven manieren'* wat me een geestelijke vreugde gaf want Beatrijs is uit onze *'famielstamboom'*.

Wat bij Ruusbroec het *'werkende leven'* – het innerlijke leven en het *'Godschouwende leven'* heet komt helemaal overeen met Beatrijs' beschrijving van een *'actief Godzoekend leven'*, een *'mystiek leven'* waarbij God het initiatief neemt en een *'leven binnen in Gods drie-ene liefde'*.

De drie etappes blijven steeds samen aanwezig in de beleving.

In de eerste etappe bevinden we ons op het vlak van het menselijk handelen en de actieve liefde tot God (2de en 3de manier). Dit heeft een binnenkant, die zich uitzonderlijk en onverwacht kan doen voelen wanneer God zelf het initiatief neemt (4de en 5de manier). Het gaat dan niet alleen over wat ik allemaal doe voor God, maar hoe God mij onvoorwaardelijk bemint, onafhankelijk van mijn prestaties. Tenslotte is er in die binnenkant nog een kern die de mens helemaal overstijgt, de afgrondelijke liefde tussen Vader en Zoon waarin de mens opgenomen is (6de en 7de manier).

Zoals Pater Albert Deblaere het verwoordde *'de hoogste ontplooiing bereikt het geestelijk leven in de ervaring van het meeleven met het goddelijk leven...'*

Zalige Beatrijs

Wees onze voorspreekster bij de Heer en wil voor ons bidden.