

Dinsdag 28 augustus (Beatrijs)

Negende dag in de noveen tot de zalige Beatrijs

*'Seven manieren sijn van minne,
die comen uten hoegsten ende keren weder ten oversten.'*

In deze eerste zin van haar werkje *'Van seven manieren van heiliger minnen'* geeft Beatrijs reeds helemaal weer waar het in de liefde om gaat: God verlangt naar ons, raakt ons hart, Gods liefde komt *'uten hoegsten'* naar ons. Als wij Hem de ruimte geven laat Hij in ons een wederliefde ontkiemen die ons helemaal omvormt en terugvoert naar Hem, één maakt met Hem. Liefde *'keert weder ten oversten'*. Het is een proces dat een heel leven duurt.

Beatrijs heeft dat liefdesgebeuren hartstochtelijk doorleefd en maakt in mij het verlangen wakker om Gods liefde die ook mij heeft aangeraakt, helemaal in mij toe te laten.

In de mate waarin ik voor die liefde opensta, haar ontvang, neemt ze op vele manieren bezit van mij. Ze schenkt mij diepe vreugde en doet mij verlangen om steeds meer in en vanuit haar te leven. Ze laat mij de pijn voelen van wat mij nog ontbreekt, het onvermogen mezelf los te laten en me helemaal toe te vertrouwen aan haar.



Soms laat ze mij iets gewaarworden van haar overvloed en doet zo de hunker van mijn hart nog toenemen. Ze laat me de leegte voelen wanneer ik weer terugval op mezelf en neemt me telkens opnieuw mee naar Hem.

*Beatrijs trekt mij mee
in dit spoor van de minne.*

Zalige Beatrijs
Wees onze voorspreekster bij de Heer en
wil voor ons bidden.